

Årsberetning

– VRK-generalforsamling 2015

Med denne generalforsamling ser vi tilbage på en spændende sæson 2014/15, så har budt på mange velkendte aktiviteter og mindst lige så meget nyt. Vi minder om at klubben og bestyrelsen kun skaber rammerne for at vi sammen kan stå på rulleskøjter. Det er alle jer frivillige og medlemmer, som fylder boksen "VRK" med indhold og liv. Vi vil derfor sige mange tak for jeres indsats, frem for alt trænerne og arrangørerne for diverse aktiviteter. I er helt uundværlige og grunden til at vi elsker at stå på rulleskøjter.

Til alle jer som går rundt med en ide til aktiviteter, som ikke er kommet frem med den ene eller anden grund, vil vi opfordre jer: Hvis du synes noget er spændende er der sikkert også andre som brænder for det samme. Brug klubben som et ide-laboratorium og afprøv dine ideer. Mange af de aktiviteter vi har i dag er resultatet af en god ide, som nogen har afprøvet, finpudset og troet på.

Freestyle er et eksempel på præcis dette:

Det har været et godt år for freestyletræningen. Vi har fået en række nye medlemmer og er efterhånden blevet en gruppe på 25-30 skaters, der er fascineret og optaget af freestyle slalom, og den store træningsmængde, der skal til for at blive god til sporten. Aldersmæssigt er vi i alle aldre og begge køn, og så har vi omkring 5 medlemmer under 18.

Træningsmæssigt har det været helt fantastisk at få Eliška Szabova til Danmark som udvekslingsstudent. Hun har trænet og konkurreret på internationalt niveau i flere år, og hun kan lære os alle en masse. Vi var utrolig glade for, at hun har sagt ja til at stå for lørdagstræningen siden vi rykkede indendørs i vintersæsonen.

Sidste vinter var træningen todelt, hvor Johnny stod for at undervise i freestyle uden kegler i den ene ende af hallen, og vi havde selvtræning i den anden ende inspireret af Dorte, Tomas og Mikkel. I udendørssæsonen har tirsdagstræningen på Plug n Play også været todelt med Johnny som underviser i den ene ende og Dorte i den anden ende assisteret af Tomas. Sommeren over trænede vi tricks og comboer, og i slutningen af august holdt vi en showcombo event. Her stillede 13 medlemmer op i alle aldre og viste deres egne comboer (tricks sat sammen og kørt frem og tilbage i en keglerekke på 20). Vi havde både musik, publikum og en rigtig dejlig aften. Det var tydeligt at se, at det at have et mål for træningen er en god og vigtig udfordring.

Marsha trænede sig op til at stille op til Paris Slalom World Cup 2014 i maj i kategorien speed slalom, hvor det handler om på et ben at komme hurtigst muligt igennem en række på 20 kegler. Hun fik støtte fra klubben til at tage af sted. Desværre var hun udfordret af en skade, men deltog alligevel og fik knyttet en masse gode kontakter i det internationale freestyle miljø.

I november fik Marsha mulighed for at tage til endnu et internationalt stævne denne gang i Kina med støtte fra SEBA.

Endelig deltog både Marsha og Eliška i et stævne i Bremen i oktober og i Berlin i december og klarede sig begge rigtig godt.

I foråret blev Copenhagen Freestyle inviteret til at give en opvisning og undervisning hos skaterne fra Malmø. Vi var en lille gruppe, der tog derover og brugte en søndag i maj i Malmø. Det var desværre en regnfuld dag men vi fik skøjtet og vist vores passion for sporten. Gruppen bestod af Johnny, Jannick, Tomas, Dorte, Cecilie og Marsha.

Desuden har Dorte og Tomas været i Barcelona hos Gava Freestyle for at få undervisning og inspiration af Aleix og Jon.

Endelig har vi i december haft en workshop som Linda Koldal, stod for. Hun er nordmand fra Barcelona og konkurrerer på internationalt niveau.

Freestyle slalom er en sport, der kræver meget træningstid i tørvejrs og det er ikke altid let i Danmark. Sommeren over har vi brugt meget tid ved Bunker 5 på Amager Strand. Det er et rigtig godt sted med højt til himlen og smuk havudsigt, og vi får mange gode kontakter og vist sporten frem.

Her i vintersæsonen har vi haft mulighed for at træne et sted vi kalder fabrikken, men det er desværre på lånt tid, så vi har altid på udkig efter nye træningsfaciliteter.

I det hele taget har træningsfaciliteter været et stort emne et år og bliver det nok også de næste mange år. Indendørstider er svære at få pga. stor konkurrence fra andre klubber. Fordi vi har mistet haltiden i Ryparken om fredagen er der meget lidt tid tilbage som kan bruges til træning på rulleskøjter. Vi havde fået en tid mere i Vibenhush Skole, men det viste sig at hallen godt nok har et godt gulv, men desværre er for lille til at rumme rulleskøjteaktiviteter.

Manglen på træningstiden kan især mærkes i Valbyhallen, hvor alle hold må nøjes med kompromisser, som til tider har givet konflikter. Vi opfordrer til at vi tager hensyn til hinanden og har forståelse for at vi desværre har meget lidt haltid som vi skal deles om.

I udendørssæsonen er vi mindre presset pga. vores dejlige rulleskøjtebane og klubhus på Plug N Play, men det begynder at blive tydeligt at den kun er der midlertidigt. I januar deltog en stor gruppe fra VRK og rulleskøjtemiljøet i et borgermøde som informerede om den nye masterplan for det område som Plug N Play ligger i. Herved blev det tydeligt at også beboerne har en interesse i at bevare dele af Plug N Play og i den efterfølgende workshop efterlod de fremmødte rulleskøjteentusiaster et tydeligt præg på de forslag som tages med i den videre processen.

Hele sæsonen igennem har Michael Carlsson igen taget imod begyndere og lært dem alt fra de første trin på rulleskøjter til de mere avancerede øvelser. Flere og flere begyndere finder også vejen ind på de andre hold, som er dejligt at se, men der er desværre også mange der går tabt undervejs. På et strategimøde i oktober, hvor trænerne og forskellige andre parter var inviteret, kom vi frem til at der mangler en fast process og tilhørende kommunikation for at få begyndere videre til de specialiserede hold. Det kræver dog flere trænere og, om vinteren, haltider.

Som årene før har klubben haft et højt flow af medlemmer. Mens det samlede antal pga. afspaltningen af hockeyafdelingen er gået fra 332 til 308, er der i sidste sæson blevet indmeldt hele 129 nye medlemmer, mens der har været 123 indmeldelser i sæsonen før. Samlet er der en lille stigning i medlemmer og lidt over 50% af nye medlemmer fra sæsonen 2013/14 har fornyet deres medlemskab.

I udendørssæsonen har Christopher Ouzman, assisteret af Jan Scholtyssek, som vanligt jaget de trofaste deltagere på marathonholdet rundt på Kalvebod Fælled. Især har vi haft glæde af den nye asfalt på diget, som, parret med kraftig medvind har givet mulighed for at afprøve topfarten.

En meget vigtig, og heldigvis også stærkt voksende, del af klubbens træningstilbud er familietræningen, som Jørgen Eigil Hammer, assisteret af Kasper Wiberg og forskellige forældre, har stået for og har fået til at vokse fra 10-15 deltagere i slutningen af indendørssæsonen i 2014 og til en deltagerrekord på 42 og et almindeligt fremmøde på mellem 20 og 30 børn, forældre og barnlige sjæle i den igangværende indendørssæson. Udendørs har der i foråret været en fast gruppe af børn og forældre på ca. 15-20 stk., som dog hen mod sommerferien begyndte at blive væk. Da det så gik indendørs vendte mange tilbage. Træningen i efteråret var med en overvægt af leg og mindre træning, men det har været nødvendigt at lægge det om. Det handler om for deltagerne, at være opmærksom på de andre deltagere og følge reglerne, da børnene kører hurtigere og med mere seriøs træning og mindre leg. Således bliver der kørt mellem 4 og 5 km på et træningspas.

I sommers (og ind i mellem også i vintemånederne) blev der igen kørt adskillige ture fra Bådehavnsgade/Fragtvej om lørdagen.

Sidst men ikke mindst har der igen i vinters været tilbud om at deltage i spinning hos Mette Cristine Schou Frandsen, som mange havde taget til sig sidste vinter og har fortsat denne vinter. I DGI Byen sørgede Sandi Enkeshafi for aktivitet til den sene tid om mandagen.

Klubaktiviteter

Som årene før blev der i 2014 arrangeret en grillaften, som var godt besøgt og fik samlet medlemmer fra de forskellige træningshold (og dem som bare kommer for at hygge). Men det reelle samlepunkt for rulleglade mennesker forbliver FNS. I år blev det således også et fast mødested for freestylterne, som mødtes i god tid og ofte forblev på pladsen mens de andre var ude at køre.

En anden tradition er VRK/VARK-Berlinbusturen, som Mayanoa Schneider fik arrangeret i år. Bussen var igen fyldt op og på trods af en hektisk start i Berlin, fordi Berlinspecialisten havde fejlbooket hotelværelser, blev det igen en oplevelsesrig og god tur med mange fremragende resultater.

Endeligt blev der i sommers arrangeret en tur til Samsø som Erik Baunegaard stod for.

Rulleskøjteløb

I en travl weekend fra d. 30.maj til 1. juni var VRK arrangør for Ørestadstafetten og DM på bane. Takket være en entusiastiske indsats fra VRK-medlemmer blev der fredag aften kørt en masse afspærring ud og man kunne fornemme at de involverede ikke gjorde det for første gang. Således stod alt klart til løbet næste dag efter bare 4 timers koncentreret indsats. Dagen efter var vi heldige med vejret, som hverken var for varm eller for kold og mere end 50 hold stillede til start.

Om aftenen var hele afspærringen så, igen takket de mange VRKere som tilbød deres hjælp, pakket sammen på rekordtid. Tak for jeres indsats!

Dagen efter blev der så arrangeret DM på vores rulleskøjtebane, som blev afholdt sammen med Ørestad kultur dage, som tiltrak mange tilskuere som ellers ikke ville have set sporten. Igen var vejrguderne med os og det blev en god dag for rulleskøjtesporten i Ørestad.

Sidst men ikke mindst blev der i 2014 arrangeret Copenhagen Inline Challenge, som i år havde en større styregruppe end årene før. Økonomisk havde løbet at døje med at det ikke var muligt at finde sponsorer og kun være takket en bevilling på 50.000 kr. fra Københavns Kommune blev tabet begrænset til 18.000 kr. som blev taget af CICs opsparing. De ekstra hænder i styregruppen kunne absolut mærkes på mange detaljer. Således var der sat "raketter" (opslagstavler) op på Islands Brygge, der blev lavet en fotovæg, der var helt styr på pressekontakter og fotografering og i det hele taget var der ingen større problemer at melde i løbsweekenden. Takket være også at European Cup i Slagelse, hvor mange af Europas bedste rulleskøjteløbere deltog, blev kortet ned til en dag og deltagerne blev anbefalet at deltage i CIC, at der stod et internationalt felt af løbere klar ved start. Det endte da også med at vi savnede et målkamera, da kampen om 3. pladsen blev afgjort med en lille centimeters forskel.

En kæmpe tak går til styregruppen for at arrangere løbet og til de mange frivillige hjælpere som gør det muligt at afholde et så stort rulleskøjteløb i København.

Vi ser tilbage på et år med udfordringer og succeser og ser frem til et livligt år på rulleskøjter i alle dets former og et styrket fællesskab.